

# Mijn man is Veteraan

Mijn man is Veteraan  
Als er tranen in zijn ogen staan  
Probeer hij daarmee iets te zeggen  
Wat hij nog niet uit kan leggen.

Toen hij terug kwam uit de Oost  
Zo jong, gebruind en zorgeloos  
Heeft hij, terwijl hij naar mij lacht  
De oorlog voor mij meegebracht

Ik droomde van een toekomst samen  
Bedacht wel honderd kindernamen  
Ik heb zolang op hem gewacht  
Geleefd op brieven, aan hem gedacht

Vele jaren ging het zo goed  
Misschien was dat wel levensmoed  
Soms schrok hij van een vage geur  
En lette altijd op de deur

Diepe wanhoop in zo'n nacht  
Een radeloze klacht  
We huilen samen wang aan wang  
Een oorlog duurt een leven lang

Bange nachten zijn gekomen  
Hij beleeft de Oost in zijn dromen  
Schreeuwt en zweet en ligt te beven  
Tot mijn armen kalmtte geven.

Ik draag hem door de bange uren  
Verdraag zijn zwijgend peinzend turen  
Ik zal nooit bij iemand klagen  
Maar zit vol met duizend vragen.

Mijn man is Veteraan  
Als tranen in zijn ogen staan  
Probeer hij daarmee iets te zeggen  
Wat hij nog niet uit kan leggen.